

Brussel, 5 Juli 1945.

Brief van Juffrouw Wouters (1945),  
vanuit de Katholieke Sociale School  
(Poststraat) aan eventuele  
belangstellende afgestudeerden, om  
in Congo te gaan werken.

Beste Juffrouw,

Sommigen onder U hebben reeds nieuws vernomen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk dienstbetoon in Congo.

Met deze richt ik een nieuwen oproep tot hen, die in de taak van de maatschappelijke assistente in onze kolonie bijzonder belang stellen.

Eerlang zullen wij maatschappelijke assistenten moeten uitzenden. Wie stelt zich voor als candidate? Niet voor iedereen is deze functie aangewezen. Om naar Congo te vertrekken en er 3 jaar te verblijven, zijn vele hoedanigheden en karaktereigenschappen vereischt, tenminste indien we het Maatschappelijk Dienstbetoon ginder verre gaan schipbreuk willen zien lijden.

" De maatschappelijke assistenten houden minstens 25 jaar  
" oud moeten zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat zij ervaring opdeden in 't Maatschappelijk Dienstbetoon in België. Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op de waarborgen van toewijding en van hoogstende zedelijkheid, die de koloniale Maatschappelijke Assistenten bieden moet.  
" Het koloniale leven, zoowel in de stad als in de brousse, brengt groote gevaren mede; het gemis aan familiesteun, de ontgoochelingen die onontkoombaar zijn, het afmattend klimaat, de vermoedenis en de ziekte die terneerdrukken verergeren ze nog in ruime mate. - De koloniale Maatschappelijke Assistenten moet liefhebber zijn van studie en lezing, moet zichzelf kunnen verstroccien en in een diep- en sterk godsdienstig leven de bezieling en den moed tot een leven van zelfvergetelheid en naastenliefde kunnen putten.

Indien U het apostelaatsleven in de kolonie aantrekt en U denkt de noodige hoedanigheden ervoor te bezitten, verwachten wij uw antwoord zonder dralen.

Intusschen zend ik U mijn vriendelijken groet en wensch U het beste toe.

*M. Wouters*

bestuurster der K.S.S.